

Kære Bent og Søren

Vi er samlet her i dag for at fejre et enestående jubilæum - 100 år med RIF, men også 41 år med en Atletik-triatlon og motionsklub, som I fik etableret.

"Bent" som idemager og ildsjæl og "Søren" som formand-stævneleder, atletik træner og lobbyist i kommunen.

Og sikke en klub I fik stablet på benene, selvfølgelig med mange andre gode kræfter i jeres netværk, nogle som også er her i dag.

---

Bent, du kom til byen i 1972, som ung skolelærer og fik at vide af Inspektør Veiby-Johansen at du skulle være aktiv i Basketball afd. det var nok ikke din helt store passion og hurtigt blev cyklingen og løb din store lidenskab.

Du foreslog hovedforeningen at der manglede en cykelklub i byen, men du fik det lidt arrogante svar " om ikke du syntes der var sportsgrene nok her i byen"

Derfor stiftede du og Ejner TH, cykelklubben udenom RIF!

I midten af 70'erne mødte Dig og Heidi tilfældigt Ole Nørby ude ved Ravnholt, han arrangerede spadsereture for hjerteforeningens motionsklub, men I syntes det kunne foregå i løb, og sjovt nok løber vi stadig den tur hver søndag kl. 10.

"Bent" og Heidi så en udsendelse omkring nogle marinesoldater og tænkte vildt nok!

Triatlon og især IronMan distancen satte noget igang i dig og Heidi, I startede selv op med at dyrke sporten,

I 1986 deltog I selv på IronMan distancen langt ude i Stillehavet hvor det hele startede, på øen Hawaii.

Senere fik I stablet Danmarks første Triatlon konkurrence på benene i 1983, og senere IronMan her i lille Rødebro.

Og flere store triatlonstævner blev arrangeret i årene efter. Bla. Europamesterskaberne i 1989 og DM 91,92,94,96

I forbindelse med stævnet i 1984 blev Dansk Triatlon forbund stiftet her i Rødebro med dig som initiativtager, og som første formand, så det var ikke kun i Rødebro du fik sat gang i triatlonsporten.

Jeg skal hilse dig fra direktøren i Triatlon Danmark (Rasmus Henning) som desværre ikke kan være her i dag pga. ferie efter OL.

Søren du kom til byen i 1979, Du var interesseret i løb og motion og opdagede hurtigt at der var nogen der løb rundt i byen, du tilsluttede dig dem, og blev af daværende formand for RIF Arne Jørgensen tilbudt næstformandsposten i RIF.

Løberne og hjerteforeningens motionsklub blev smeltet sammen til en motions afd. under RIF.

Du var en ildsjæl omkring motionsløb og atletikken, du fik rigtig mange børn i Røde Kro til at interessere sig for atletik, dog var faciliteterne på Røde Kro skole ikke tidssvarende, I kunne ikke tilbyde ordentlig træning eller at arrangere stævner.

Du fik med et flot lobbyarbejde overbevist kommunalbestyrelsen om at der var behov for gode faciliteter, et helt nyt, og komplet atletikstadion blev bygget ude ved den nye Fladhøj skole.

Igen kom Røde Kro på landkortet, det var et af de første rigtige atletikstadion i vores område og mange stævner blev arrangeret i de første år.

Jeg kan se i arkiverne at du har haft fingeren på pulsen til rigtig mange opgaver, ofte oversete opgaver som sponsor arbejde, reklame, tilladelser og organisering af frivillige.

---

Hvis man ser geografisk på det, kan man vel godt sige at Nørager, Nørrevang, Nørremark og Løkkegårdsvej var et helt kraftcenter i Røde Kro...

Jeres ledelse og engagement har skabt en klub der nu i 41 år har leveret store resultater i både ind og udland og bidraget til et triatlon- og motionsmiljø der normalt ville høre til, i væsentlig større byer.

Men aller vigtigst, I fik skabt et fællesskab omkring en klub.

Man ser jo ofte at talenter igen og igen kommer fra samme tradition/område eller kulturer, det må man sige er sket i Røde Kro.

I har ikke blot organiseret løb og træninger, men også etableret en kultur omkring afholdelse af store events i en lille by,

I har været mentor, og en inspiration for utallige ledere- trænere og medlemmer gennem årene hvor I havde base i Røde Kro.

Hele jeres familie blev også inddraget i passionen, Heidi, Jesper og Mikkel, ja dem så I vel kun ryggen af når det gik løs, de lavede rigtig flotte resultater som atleter hver især.

Mange (godt nok nu lidt ældre medlemmer) har minder sammen med jer - utallige kilometer er tilbagelagt, svedige træningspas og ikke mindst de mange sociale arrangementer og rejser, hvor alle har følt sig velkomne, uanset niveau eller ambitioner.

Og det fundament har et utal af formænd, bestyrelsesmedlemmer og frivillige bygget videre på!

Lidt pudsigt afholdt vi DM i duatlon i april måned 2024, præcis samme sted ude ved Fladhøj 40 år efter det første triatlonstævne i Danmark.

---

Det er mig en stor glæde at kunne tildele jer æresmedlemskab af Røde Kro Tri & Motion  
Stort Tillykke, og jeg håber I må få nogle gode timer her i dag.